



Circle K eller Statoil

Af Jens Frimann Hansen

MORGENKAFFE: Bølgen brunch er berømmet i det ganske Nordsjælland. Men skal man haste på arbejde fra Ålsgårde til hovedstaden tidlige morgener, så er Circle K eller Statoil eneste alternativer.

I gamle dage var der Ålsgårdebageren. Selvom det kun er få år siden den lukkede, så syntes alting dengang at gå mere roligt og afslappet. Nu haster en strøm af revisorer, økonomidirektører og bankfolk ind på tanken efter et hurtigt morgenmåltid og en kop kaffe som hellere indtages i bilen på vej til arbejde end på selve tanken. Man ser hygen levende foran sig. I eget selskab, aircondition og cirkulerende kabineluft fra motorvejskøen, der starter i Kokkedal, og P4 der kværner med feel good stemning i radioen, mens man er ved at eksplodere over de tosser, der holder foran en.

Jeg står her mutters alene og ser verden passere forbi, som et pitstop, der hvad effektivitet angår ikke lader Formel 1 teamet i Red Bull meget efter at ønske, da Da-

MED JENS PÅ KAFFEBAR



Af Jens Frimann Hansen

niel Ricciardo i Monaco måtte vente 20 sek på sine super soft dæk. Jeg har indrettet mig i et lille hjørne, hvor jeg kan sætte min kaffekop på brandslukkeren, mens jeg ser ud over parkeringspladsen ved Netto og Fakta. Her kører bilerne også til og fra, men det er VW UP, Nissan Note m.v. der fylder.

En kvinde er ved at få vasket bil i vaskehallen. Udover kaffe har jeg købt et rundstykke. To meget søde unge, lokale fyre ekspederer og snakken går lystigt mellem dem. Posten kommer, mens jeg står ved brandslukkeren, og jeg må rykke mig en smule, mens han lægger post-

sække i kasser.

En VVS-bil med speciale i forsikringsskader ruller ind. En ung fyr, som taler i telefon, haster ud af bilen og ind i butikken, men er hurtigt ude igen og videre. Stådigvæk med telefonen i øret.

Jeg har selv arbejdet på tankstation i 80'erne. Uno-X i Lendemarke. De tidlige morgener startede dengang gerne med en Jolly Cola og en Yankeebar. Det kalder man på en af Helsingørs førende cafeer meget passende for et 80'er sæt. Jeg tænker tilbage på de irriterende kunder fra dengang; dem der skulle have tjekket olie, køler og sprinklervæske og luft i dækkene - også reservehjul. I dag klarer man det hele selv.

Vogt dig for Asger Aamund

Jeg tænker også tilbage på min ven Jesper, som jeg en dag skulle afløse på tanken. Vi havde udover tankjobbet en lille forretning kørende, hvor vi fangede ål med kroge og ruser og på varme, vindstille sommeraftender også ved at blusse og stange.

Jesper var ikke i butikken da jeg ankom, men jeg kun-



Skal man haste på arbejde fra Ålsgårde til hovedstaden tidlige morgener, så er Circle K eller Statoil næsten perfekt. (Foto: Lars Johannessen)

Med Jens på kaffebær

Teaterdirektør Jens Frimann Hansen har besøgt de fleste af byens caféer for at få en oplevelse af Helsingørs liv set fra en cafe-stol om morgenen med en kop kaffe og en smurt grovbolle med ost. Hver eneste café har sit eget særpræg, og byen ser forskellig ud alt efter, hvilken café man sidder på.

I de kommende uger fortæller Frimann om sine café-besøg i en serie, som vi har kaldt »Med Jens på kaffebær«. God fornøjelse med Frimanns cafébesøg og causerier.

En dame med cykelhjelme og cykel racer forbi på cykelstien på vej ned mod Strandvejen. Om lidt åbner Bølgen

og vi er allerede et stykke op ad dagen for flere græsslæmaskinerne er allerede i fuld gang.

BYSNAK

Safari i Smørhullet



HELINGØR: Jeg gik en tur i det dejlige vejr i Parken »Smørhullet« og tænkte, at hvis jeg havde en ekstra pose penge, ville det være godt med en safaritur til fjerne rejsemål. Men da jeg kom til skøjtebanområdet i parken, lignede det lidt et sumpområde et fjernt sted. Jeg lod fantasien få frit spil, og vuptii! - så var jeg på safari. (Sommerhilsen til alle fra Jørgen Nerløe, borgerjournalist)



Nedslående budskab til dem derhjemme - med afsenderens tilladelse.

Bye-bye Helsingør

HELINGØR: Hvad kommer man efter, når man vælger at holde ferie i Helsingør?

Nicolai Stubtoft på Helsingør Vandrerhjem kunne ikke lade være med at bemærke et postkort fra en af de svenske gæster,

»Hejsa, jeg er i Helsingør. Holger er flyttet, og Wiibroe er lukket. Kommer snart hjem!« står der.

Måske VisitNordsjælland skulle udskrive en konkurrence om fortrykte humorpostkort.